



25 jaar uurwerkgezelschap

Eddy Fraiture

Beste vrienden,

Wie had kunnen geloven toen we 25 jaren geleden in het oude kerkje van Overlaar samenkwamen, dat we nu ons vijfentwintigjarig bestaan zouden vieren.



Kerkje Overlaar

25 jaar, wat is dat nu in een mensenleven. Voor een kind van 8 jaar is iemand van 20 jaar al 'oud'. Voor ons allemaal, die al wat verder staan in die TIJD van het leven, is 25 jaar niet zo heel veel.

Sint-Augustinus kreeg eens de vraag wat TIJD was. Hij antwoordde: als je het niet vraagt, dan weet ik het. Maar als je het vraagt, dan weet ik het niet. Zo ongrijpbaar en onbegrijpbaar is tijd. Toch willen mensen die tijd vatten, indelen en vooral: wij willen die tijd METEN. Eeuwen geleden waren mensen daar al mee begonnen en nog steeds zijn we er mee bezig. Rond die TIJDMETING komen we wij nu al 25 jaar samen, niet als een beroepsvereniging, maar als vrienden die meer willen weten over die verdomde TIJD.

Wij willen samen met jullie dat 25-jarig bestaan vieren en net zoals onze viering vijf jaar geleden, willen we dat weerom doen in het 'horloge-restaurant De Martino' in Meerhout.



Binnenkoer De Martino met horloge

Afspraak om 12u op zondag 23 juni 2024

Restaurant De Martino,

Bevrijdingslaan 152,

2450 Meerhout

Menu:

Voorgerecht

Vitello tonnato

Hoofdgerecht (naar keuze)

Zeebaars

Côte à l'os

Nagerecht

IJstaart, koffie

Aperitief, wijn, water inbegrepen in de prijs

Prijs 80,00 €

Te betalen vóór 14 juni 2024:

op rek.nr BE51 0016 0642 3262
op naam van "Het Uurwerkgezelschap".
voorkeur 'vlees' of 'vis' vermelden